

EKEREN

TRANSITION VILLAGE

TRANSITIE = DUURZAAM SOLIDAIR SAMEN VERBINDEN WEERBAAR



2021 TIJD VOOR VERANDERING

MOGE HET EEN MOOI JAAR WORDEN VOOR MENS DIER PLANT EN PLANEET

Er is veel genoten van de natuur, de parken, de bossen ingegaan, trage wegen uitgeprobeerd. We verkennen beter al wandelend. De natuur is één van de weinige zaken waar we ons in tijden van corona aan kunnen optrekken. Wij hebben het geluk om in een groene gemeente als Ekeren te leven.

Misschien heb je één van de eva-wandelingen van de Ekerse zoektochten wel uitgeprobeerd. Het nieuwe jaar is volop begonnen, we weten niet wat er nog komt en hoe het juist allemaal verder zal verlopen. Deze tijden zetten ons aan tot nadenken.

Fluit de natuur de mensheid terug met het nieuwe coronavirus en roept ze ons op om in harmonie te leven? Beseffen we dat we moeten stoppen met de natuur te ontwrichten? Houden we eindelijk op met van onze hybride verhouding tussen natuur en cultuur weg te kijken en zien we onze eigen rol in de constructie van natuur en de betekenis van natuur in de samenleving?

Wij hier bij transitie zetten ons in voor de plaatsen waar verbinding en samenwerking centraal staan. Daartoe hebben wij een overzicht van de bestaande ecologisch en sociaal duurzame initiatieven. Erik Baulus licht dit verder toe.

Geertje en Greet informeren ons over de stand van zaken van onze projecten van Samentuinen: Naast Hof de Beuken werd het project het Hagelkruispark door het stadsbestuur goedgekeurd, wat ons heel gelukkig maakt.

Of het nu gaat over natuur/cultuur of natuur-cultuur (of men nu aanhanger is van de tegenstelling of een hybride concept waarneemt), wij geloven in perspectief en bieden jullie activiteiten aan in de zomer en in het najaar. En geven je verder nog wat tips en duiding.

VERBINDING: STEUN VOOR DUURZAME LOKALE ECONOMIE

Help ons de Ekerse lokale duurzame initiatieven in kaart te brengen !



Met Transitie Ekeren ijveren we al jaren om van Ekeren een meer duurzame gemeenschap te maken.

Tot hiertoe lag de nadruk voornamelijk met Eetbaar Ekeren op het inspireren van burgers zelf meer eetbaar groen te creëren en dit liefst op een ecologisch duurzame manier.

De belevingstuin van Hof De Beuken grotendeels aangelegd volgens permacultuur-principes, de schoolprojecten van enkele jaren terug en het nieuwe inspiratieproject van een Eetbare tuin in het Hagelkruispark zijn daar goede voorbeelden van.

Naast deze projecten willen we nu ook acties gaan ondernemen om in samenwerking met andere Ekerse spelers de lokale duurzame economie (in de brede zin van het woord) te gaan versterken en liefst nog uitbreiden met nieuwe duurzame initiatieven.

Als eerste stap zetten we op onze website een overzicht van de bestaande ecologisch en sociaal duurzame initiatieven die Ekeren vandaag al rijk is. En we gaan in gesprek met andere plaatselijke actoren die ook een hart hebben voor duurzaamheid.

Kijk alvast even naar het overzicht : <https://www.ekeren.transitie.be/netwerk>

Ken jij nog initiatieven die ontbreken in ons overzicht, bedankt om dit te laten weten.

Mail even naar ekeren.transitie@gmail.com

En wil je graag meewerken om in Ekeren meer toffe duurzame plekken te krijgen, geef gerust een seintje.

VERSLAG HOF DE BEUKEN

Corona, het laat zich overal voelen. Ook in ons project in Hof de Beuken. Gebonden aan regels trekken we er toch zoveel als mogelijk maandelijks naartoe. Corona krijgt ons niet klein. Wij weten hoeveel plezier de bewoners van het zorgcentrum beleven in de tuin. Hoe het samenwerken met hen hartverwarmend en plezierig is. We lachen terwijl we werken, we ontspannen en zetten ons tegelijkertijd in, we krijgen energie terwijl we energie geven. Neen, Corona krijgt dit niet kapot! Maar we hebben moeten toegeven. Het samenwerken met de bewoners is sinds corona niet meer toegelaten. We werken in de tuin, soms met een mondkapje op, dan weer even niet. We houden braaf de afstand van elkaar. We krijgen foto's te zien waarop ook bewoners, als het toegelaten is, de tuin intrekken. Het doet deugd. Ook aan de foto's zie je het: een lach, een goedgezinde blik, het gevoel van 'eindelijk mag het nog eens'. Hopelijk komen er snel andere tijden aan.

Omdat een nieuw project ons wacht: 'een eetbare tuin' realiseren in het Hagelkruispark heb ik (Geertje) de fakkel voor de belevingstuin mogen doorgeven aan Erik Liekens. Ik ben blij dat Erik dit gaat doen en ben er zeker van dat hij er een juweeltje van gaat maken.

Voel jij er iets voor om zo af en toe mee te helpen in de tuin en de warmte te ervaren van dit project?

Stuur dan even een mailtje naar?..... . We heten je van harte welkom!



Bewoners zijn de aardperen aan het oogsten



EETBAAR HAGELKRUIS

September 2020. Het District en de Groendienst nemen contact op met ons en stellen voor om tot een werkbaar samenwerkingscontract te komen ivm het 'Eetbaar Hagelkruis'.

Op een zoommeeting op 9 november wordt het contract tussen beide partijen opgesteld. We ervaren de samenwerking met het District en de Groendienst als positief en ondersteunend. Het 'Eetbaar Hagelkruis' wordt realiteit.

De trekkersgroep en de denkersgroep van Eetbaar Hagelkruis zetten zich aan het werk via Zoom-meetings.

Subsidies, verzekeringen voor vrijwilligers worden geregeld.

We kiezen ervoor om ons eerste ontwerpplan te behouden en hiermee aan de slag te gaan. In een latere fase kunnen we eventueel uitbreiden.

Als je momenteel in het Hagelkruispark komt, kan je het betreffende stuk opmerken binnen de omheining met het houten bord met opschrift: "Hier werken we aan Eetbaar Hagelkruis, een gemeenschappelijke pluktuin in het Hagelkruispark".

Het plan van de tuin wordt bekeken. Er gaat gewerkt worden aan een concrete invulling: welke fruitbomen, bessenstruiken, kruiden en eetbare bloemen gaan we planten en waar gaan we ze inplanten; welke centrale boom kiezen we voor ons terrein; welke naam gaat dit stuk van het park dragen?



Hoe gaan we mensen uit de buurt en ruimere omgeving betrekken? Via Facebook, Hoplr en flyers, die we willen verdelen in de omgeving van het park, willen we stappen zetten in ruimere bekendmaking.

We zoeken terug contact op te nemen met de mensen die zich reeds kandidaat hadden gesteld om mee te werken.

En jij die dit leest, bent misschien ook wel geïnteresseerd.

We zoeken medewerkers voor onze trekkersgroep, de denkersgroep, de doenersgroep en de genietters.

Je kan info vinden op onze Facebookpagina Eetbaar Hagelkruis en je kan ons contacteren via eatbaarhagelkruis@gmail.com.

Of je kan rechtstreeks contact nemen met Geertje (03/5416424) of met Greet (0472/854225).

WIJ KIJKEN UIT ER NAAR UIT OM JULLIE TE ONTMOETEN BIJ ONZE ACTIVITEITEN!

Lezing Artsen voor Duurzaamheid: datum nog in te plannen

Transitie-café : datum nog in te plannen

- transitie-café meetup "composteren"
- transitie-café "plaats"
- transitie-café mobiliteit

Plein pétillant 6-7-8 augustus

Activiteiten Hof de Beuken: maandelijks 2e zaterdag van de maand

Activiteiten Hagelkruispark: contact opnemen met Geertje

Creatieve namiddagen HdB Bunt. De activiteit 'kabouters maken en schilderen' met ecologische materialen: Verbinding tussen verschillende generaties rond natuur en ecologie. Jong geleerd is oud gedaan.

TIPS EN DUIDING

Maak eens een trage-wegen-wandeling

Trage Wegen is een vereniging die zich inzet voor de herwaardering van buurtwegen, veldwegen, kerkwegels, holle wegen, oude spoorbeddingen en jaagpaden ten doel stelt. Daarmee wordt bedoeld dat de vereniging zich inzet voor het heropenen, behouden, herstellen en ontwikkelen van voet-, ruiter- en fietspaden.

Bijna alle trage wegen hebben historische roots, vertellen veel over een dorp of een streek, hun anekdotes, legendes zoals de smokkel- en molenpaadjes. Planten en dieren kunnen er zich langs verspreiden over een groter gebied en zijn een biotoop voor planten en insecten waardoor ze ook van ecologisch belang zijn.

Trage wegen zijn verkeerluwe wegen die aangenamer zijn om te fietsen en wandelen ook voor schoolgaande kinderen. Zij zijn veel verdwenen door ondermeer verkavelingen of aanleg van wegen en het zou wenselijk zijn om ze te koesteren, te onderhouden en terug in te schakelen indien mogelijk.

Velt activiteiten

6-2-2021: VAN TUIN TOT TAFEL

28-3-2021: Plantenruildag

13-4-2021: Vogels in de tuin

11-5-2021: Circulair bouwen door Possemiers Toon

9-11-2021: Schadelijke stoffen binnenshuis door Kim Croes

BOEKEN

Een wereld van verdoken slavernij Luc Vankrunkelsven

Met het boek Een wereld van verdoken slavernij werpt Luc Vankrunkelsven licht op zwaar mondiaal onrecht. Aan de vooravond van de 21 ste eeuw, in 2000, maakt Kevin Bales, professor sociologie aan de universiteit van Surrey in Groot-Brittannië de balans. Hij schat dat er dan 27 miljoen mensen in slavernij leefden en een elite is al decennia lang bezig met de ontginning en verwoesting van de uitgebreide natuurlijke rijkdom voor de aanleg van immense percelen landbouwgrond. Zowel het Amazonewoud als de Cerrado, een savanne van wel 2 miljoen km², worden in sneltempo opgeofferd voor monoculturen van sojabonen.

In het recente megastallendebat werd de sojastroom van Brazilië naar België bijna vergeten. Belgisch veevoer legt beslag op meer dan 1 miljoen hectare akkerland overzee, plus daarbij behorende kunstmest, sproeimiddelen en regenwater. Dan verschijnt plots de originele campagne van ABS: "Red het Amazonewoud – Koop lokaal". Het 'lokale' dier wordt deels met soja van 10.000 km. ver gevoed!

België is ook fier dat zij 'duurzame soja' importeert. Maar wat is duurzame soja? In de jaren '70 van de twintigste eeuw stonden de zuidelijke staten van Brazilië in vuur en vlam, zoals ondermeer de prachtige Araucáriabossen van deelstaat Paraná. Daar zie je momenteel immense monoculturen met het koppel soja/maïs en dan nadien noordwaarts, via de Cerrado-savanne naar de Amazone. Dit is de soja die nu internationaal 'maatschappelijk verantwoorde' soja genoemd. Gebieden van inheemse en andere traditionele volkeren worden omsingeld en vergiftigd door honderdduizenden hectaren soja/maïs.

INTERESSANTE WEBINARS

1.

Pal in het hectische hart van Europa is stilte een schaars goed, maar voor ons welzijn even onontbeerlijk als drinkbaar water of gezonde lucht. Wat betekent deze luidruchtige buitenruimte voor onze innerlijke rust?

Meer en meer mensen gaan op zoek naar plekken waar zij de herbronnende werking van stilte kunnen ervaren. Hoe maken we onze steden en directe leefomgeving leefbaar, ook voor de komende generaties? Hoe herstellen we de balans tussen drukte en rust?

Welkom op het Waerbeke Webinar op zaterdag 20 februari!

www.waerbekewebinar.be

2.

Voedselbossen worden voorgesteld als dé oplossing voor diverse milieuproblemen.

Maar wat zijn voedselbossen nu precies? Hoe zien ze eruit? Hoe werken ze? Kun je zelf een voedselbos aanplanten of zijn voedselbossen bedoeld voor landbouwers met meerdere hectaren grond? En zijn voedselbossen werkelijk zo heilzaam als verkondigd wordt?

Ontdek het in deze online cursus!

Inschrijven is nodig: <http://vormingplusob.be/activiteit/6781>

Prijs € 8 / € 6



DOCUMENTAIRE

The Need To GROW

Een documentaire over het alarmerend bewijs over het belang van een gezonde bodem - en onthult niet alleen het potentieel van lokale voedselproductie in samenwerking met de natuur, maar ook onze mogelijkheid als individuen om de stervende bodems van onze planeet te helpen regenereren en deel te nemen aan het herstel van de aarde.

TEDTALKS VERZAMELD DOOR ERIK LIEKENS

What gives us a good life with Robert Waldinger https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness Setting the economic stage with Nick Hanauer -

https://www.youtube.com/watch?v=th3KE_H27bs Curing capitalism with Bruno Delepiere

- <https://www.youtube.com/watch?v=ALUfTulbILO> Finding your Ikigai with Eddy Van Hemelrijck

- <https://www.youtube.com/watch?v=7bpEHA8jzhs>

How do we feel about inequality? Dan Ariely - <https://www.youtube.com/watch?v=2tCcoSRZqVY>

The consequences of inequality with Richard Wilkinson -https://www.ted.com/talks/richard_wilkinson_how_economic_inequality_harms_societies

What it means to live within the boundaries of our planet with Kate Raworth –

https://www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow Adding some perspective with Hans Rosling -

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_magic_washing_machine

Connecting some dots with Tim Jackson -

https://www.ted.com/talks/tim_jackson_an_economic_reality_check

My 2 cents – https://www.ted.com/talks/stef_kuypers_money_behaviour_and_society_the_invisible_link

Wrapping up with an example of a business model for the future with Thomas M. Rau -

<https://www.youtube.com/watch?v=oMhmjpXIDW8>

en Peter Bakker: “We gaan ergere schokken krijgen dan Covid-19” -

<https://www.youtube.com/watch?v=LEYIZM2EBSM>

en Tegenlicht VPRO vpro.nl - VPRO

VERDER

Lokaal groenten kopen bij de boer.

Ecologische planten kopen: Waar vind je ecologische planten? | Velt

Ecologisch tuinieren: Inleiding - Velt Plantenzoeker

Versier je voortuin, straat, terras met planten

OPROEPEN OP EEN RIJ:

Lokale initiatieven: We zoeken mee naar een plek voor de voedseldepot, liefst met een eigen plek erbij.

Ken jij nog initiatieven die ontbreken in ons overzicht, bedankt om dit te laten weten.

Hof de Beuken: Voel jij er iets voor om zo af en toe mee te helpen in de tuin en de warmte te ervaren van dit project?

Hagelkruis: medewerkers gezocht voor onze trekkersgroep, de denkersgroep, de doenersgroep en de genieters.

Je kan info vinden op onze Facebookpagina Eetbaar Hagelkruis en je kan ons contacteren via eetbaarhagelkruis@gmail.com